

*Met de glimlach op je lippen
de goedheid in je hart
de eenvoud in je handen
ben je uit het leven gestapt
maar niet uit ons hart.*



Als liefdevol aandenken aan
mevrouw

Simonne ROELAND

weduwe van de heer Hector BUYDENS

Geboren te Opbrakel op 20 januari 1927 en
godvruchtig overleden in het A. Z. Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 11 augustus 2002,
gesterkt door het Ziekensacrament.

De nadiensdienst wordt opgedragen in parochiekerk
Sint-Martinus te Opbrakel op zondag
8 september 2002 om 9 uur.

Moeder is van ons heengegaan.

De eerste stilte wordt stilaan gevuld met gevoelens
van dankbaarheid en aanvaarden. Vele dingen
blijven in onze herinnering leven, waardoor we haar
nooit zullen vergeten.

Op amper 3 jaar tijd werd het gezin uit elkaar gerukt,
eerst haar zoon Eddy, nog geen 10 maanden gele-
den haar echtgenoot Hector, en nu is zij dezelfde
weg gegaan. Voor u Nadine, is dat een zware klap,
plots kom je alleen te staan, nu ook moeder het
tijdelijke voor het eeuwige heeft
verwisseld.

Haar kommer en zorg is hier op deze wereld voorbij
en haar taak volbracht. Haar dood bedroeft ons,
maar haar gedachtenis zal ons altijd aangenaam
blijven.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Ik dank U voor de goede zorgen en steun waarmee
gij mij na de dood van Eddy en vader hebt
opgevangen. Moge de Heer uw goedheid
overvloedig belonen. Toch leeft de hoop in mij dat
we elkaar eens zullen terug zien.

De families ROELAND, DERNICOURT en
BUYDENS, DECLERCQ,
danken U voor uw blijven van deelneming.