



*Tot U, Heer, verhef ik mijn ziel.
Mijn God, op U blijf ik hopen.*

Tot vrome gedachtenis aan

DE HEER
Valère Roeland

echtgenoot van Mevrouw
Elza Pandelaere

geboren te St.-Goriks-Oudenhove
op 13 juni 1924 en godvruchtig overleden
in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem
op 3 augustus 1996, gesterkt
door de H. Sacramenten der zieken.

Lid van de N.S.B. St.-Goriks-Oudenhove.
Erkend werkweigeraar N.V.W..



De families Roeland - Pandelaere - Van Der Sypt
en De Clercq danken u voor uw medeleven en
gebed in de rouw die hen treft.

Namis: donderdag 22 augustus 1996 om 19.30 uur.

Wanneer de dood iemand uit ons midden weghaalt, is er een lege plaats in ons huis en leed in ons hart. Wij mogen ons echter gerust voelen wanneer wij mogen zeggen: "wij hebben alles gedaan wat wij konden". En wij mogen ons zeer gerust weten indien wij kunnen getuigen dat de overledene, na een kristelijk leven, gesterkt door het Sacrament van de zieken in Gods eeuwigheid is ingetreden.

Dierbare echtgenote, uw liefde en trouw tot aan de grens van het leven hier op aarde, zijn voor mij altijd een zeer grote steun geweest. Dank voor uw liefdevolle zorgen: "nooit had ik iets te kort, nooit was iets U teveel. God zal U lonen voor wat gij voor mij betekent hebt en voor mij gedaan hebt. Deze gedachte moge U immer voldoening schenken.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, als vader vraag ik u steeds de steun van moeder te willen zijn, ook dan, wanneer de barmhartigheid van het leven de pijn van mijn afsterven zal geheeld hebben.

Beste familieleden, vrienden en kennissen, dank om uw vriendschap en genegenheid. Betuig mij nog een Kristelijke nagedachtenis door een vurig gebed.

Druk H. Maginet, Zottegem