

Zalig wie de Heer bereid vindt bij zijn komst !
(Lucas XII.37)



ZALIGE GEDACHTENIS
van Mevrouw
VICTORINE ROELAND

Weduwe van Mijnheer
JOZEF COSYNS

geboren te Everbeek, den 11 Juni 1865, godvruchtig in den Heer ontslapen te Overboelare, den 29 Augustus 1951, versterkt door al de Troostmiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Zij was lid van de Derde Orde van den H. Franciscus, den Bond van het H. Hart en andere godvruchtige Genootschappen.

De ouderdom, bereikt op de weg der rechtvaardigheid, is een kroon van waardigheid. (Spreek XVI-31)

Wees niet bekommerd over mijn lichaam, de enige en grote zaak die ik u vraag, is dat ge mij zoudt indachtig zijn in de H. Mis, overal waar gij u moogt bevinden !
(H. Aug. Bel. IX, II)

Gelukkig de mens, wiens hoop de Naam des Heren is, en die zijne begeerten niet gericht heeft tot de dwaze en bedrieglijke nietigheden. (Ps XXXIX)

Zij was de kloeke vrouw waarvan de H. Schriftuur zegt dat « zij haar huis zorgvuldig bestuurde en zij haar brood niet in ledigheid geëten heeft », de « godvrezende vrouw die moet geprezen worden. » (Spreek XXXI 30)

« Beminde kinderen, doet wat gij van mij geleerd en gehoord hebt en de God des vredens zal met u wezen ! » (Phil. IV). Ik dank en zegen u voor uw tedere zorgen in mijnen ouden dag ! Gedenk mij steeds in uwe gebeden, bijzonder onder het Heilig Misoffer !

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht (id.)

Heilige Franciscus, bid voor ons !



De Families Roeland ;

Cosijns ;

De Koninck ;

Soetens ;

zeer gevoelig voer de bliken van
deelneming hun betoond bij het over-
lijden van hun dierbare afgestor-
vene

DANKEN U.