



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

**Anna ROELANDT**

weduwe van de heer Frans CAPIAU

Geboren te Nederbrakel op 13 juli 1922  
en in familiekring thuis overleden  
te Elst op 16 januari 2003,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

---

Jean-Claude, Marita en Veerle,  
Eric, Myriam, Joris en Thomas,

zijn u dankbaar voor uw gebed  
en uw medeleven.

Namis op zondag 2 februari 2003 om  
10.30 uur in de parochiekerk te Elst.

Liefste Memé Anna,

Het valt ons zwaar afscheid van je te moeten nemen. Je laat een grote leegte in ons huis en in ons hart.

Je hebt niet voor jezelf geleefd. Voor anderen zorgen was vanzelfsprekend voor jou. Maar zelf verzorgd te moeten worden, daar kon jij je moeilijk mee verzoenen.

Je wil om samen gelukkig verder te leven werd gedwarsboomd door je ziekte. De hechte band met je kinderen en kleinkinderen werd zo bruusk verstoord.

We waren steeds welkom thuis, elk uur van de dag. Je blijde gezicht, telkens je ons zag, verklapte ons dit keer op keer. Je aantrekkingskracht was zo groot, zo sterk.

Heel diep in ons hart willen wij je koesteren als een dierbare schat.

"Bedankt" was jouw woord en zal ook altijd ons woord blijven. Dit beloven we je. Er rest ons enkel nog een welgemeende "slaap zacht".

*Veerle, Joris en Thomas*

*Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49*