

De Heer neme in het Vaderhuis op

DE ZIEL VAN

## **Camiel ROELANDT**

echtgenoot van  
**MARIE LIMPENS**

geboren te Nederbrakel de 27 januari 1895 en  
godvruchtig overleden in de Sint-Franciscuskliniek  
te Oprakel de 2 juli 1972, gesterkt door de  
HH. Sakramenten der zieken.

Wat een zoete troost voor een vader bij zijn  
heengaan uit deze wereld te mogen terugblikken  
op een lang en gelukkig leven, waar hij al zijn  
plichten van een diep gelovig mens heeft gekweten  
en omringd was van zijn vrouw en kinderen die  
hem allen diep vereerden en beminden.

De dierbare overledene heeft de lasten van het  
leven moedig gedragen. Geen werk was hem te  
veel. Hij deed het uit liefde voor degenen die  
hem dierbaar waren. Hij heeft gewerkt tot hij ziek  
werd en op de hulp van anderen was aangewezen.  
Mijn lieve echtgenote, heb dank voor de vele uren  
die gij aan mijn ziekbed hebt doorgebracht, voor  
de hulp en de troost die gij mij hebt geboden.  
Beste kinderen en familieleden, ik heb door uw  
goede zorgen en vriendschap, een schone oude dag  
mogen beleven. Ik dank er u voor.

Blijft mij allen gedenken in uw gebeden en vergeet  
mij niet. Tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Marie Limpens,

Roger Roelandt-Fostier en kinderen,

Achiel Roelandt-Haegeman en dochter,

Marcel Roelandt,

De families Roelandt, Van Lierde, Limpens en  
Coesens,

**danken U hartelijk voor de bliken van  
genegenheid en gebeden.**