

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

COLETA ROELANDT

geboren te Nederbrakel, op 1 maart 1885
en er godvruchtig overleden op 22 oktober 1962.
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Te bidden voor een overleden familielid of kennis is een liefdewerk en een plicht van dankbaarheid. Bid daarom voor de duurbare overledene het gebed uit de begrafenismissie: « O God, wie het eigen is altijd goedertieren te zijn en te sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel van uw dienares, aan wie Gij heden bevolen hebt uit deze wereld te scheiden, lever haar niet over in de handen van de vijand, vergeet haar niet voor eeuwig, maar gebied dat uw heilige Engelen haar opnemen en naar het vaderland van uw paradijs leiden, opdat zij de pijnen der hel niet lijde, maar de eeuwige vreugde bezitten moge. Door onze Heer Jezus Kristus. Amen. »

Duurbare familieleden, ik draag een goede herinnering mede van de liefde en de zorgen die gij mij steeds hebt bewezen. Daarvoor kan ik u dan ook niet genoeg bedanken. Bidt voor mij in uw dagelijkse gebeden en in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

De families ROELANDT-VAN LIERDE,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.