



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## Cyriel ROELANDT

weduwnaar van Mevrouw  
**Maria-Mathilde DE BREMME**

geboren te Nederbrakel op 25 april 1882 en er  
godvruchtig overleden op 17 december 1970.  
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.  
Oudstrijder 1914-1918

Onze duurzame overledene die we vandaag ten  
grave dragen was een goed man, die zijn lange  
leven gewerkt en gezorgd heeft als een vlijtig  
echtgenoot. Steeds tevreden kende hij het ge-  
luk van een schone oude dag. Zonder klagen  
droeg hij in de late avond van zijn leven zijn  
ziekte en zijn pijnen, en stil is hij nu ook  
van ons heengegaan, als wou hij ook bij zijn  
afscheid niemand last berokkenen.

Heer, met vertrouwen bidden we dat Gij hem  
nu opneemt in Uw Vaderhuis om daar voor  
goed te wonen. Wij vragen U, wees hem gena-  
dig voor wat hij misdreef en verleen hem nu  
het loon der rechtvaardigen.

Mijn beste familie, gij die zo goed geweest  
zijt voor mij, ik bid de Heer dat Hij er u zou  
om lonen; ik dank u en bidt tot God dat Hij  
mij genadig weze en dat Hij u zegene.

Beste vrienden en geburen, ook u dank ik om  
uw genegenheid. Denkt ook nu nog eens aan mij  
in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Om uw vroom gebed en uw medevoelen  
danken U :

De families ROELANDT-DE BREMME.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.