

Geloofd zij Jezus Kristus



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

EDUARD ROELANDT

echtgenoot van Mevrouw

CELINA LIEVENS

geboren te Erembodegem op 28 januari 1910
en godvruchtig overleden te Nieuwerkerken op
4 augustus 1970, gesterkt door het H. Oliesel
in extremis.

Wij leven zo dikwijls onbekommerd om het-
geen ons te wachten staat, en zie, daar komt
de dood als een dief in de nacht. Dan wordt
het alles ineens veranderd, we verschijnen van
persoon tot persoon met God en we geven Hem
rekenschap over onze goede daden en over
onze tekorten in het leven. Daarom moeten we
door dit leven gaan als mensen die hier op
aarde geen blijvende woonplaats hebben.

Wij vragen de Heer dat hij de overledene
opneemt in zijn hemel. Wij danken de Heer
om het goede dat hij deed, vooral als werk-
zame huisvader.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, te vroeg is er een scheiding in ons
leven gekomen. Mijn afsterven valt U zo pijn-
lijk. Wij zijn samen gelukkig geweest. Heb
dank voor de liefde mij steeds bewezen en

weest getroost, we zullen elkander immers
weerzien bij de Heer.

Beste familie, vrienden en geburen, ik dank
U voor uw gebed en genegenheid, vaartwel en
tot een blij weerziens.

H. Jozef, patroon van de stervenden, bid voor
hem.

De families :

ROELANDT,
LIEVENS,
DE BRUYN en
PROVOST,

danken U voor de blijken van deelneming en
gebed.

Begrafenissen DE RYCKE
Nieuwerk. Tel. 254.21 - Haaltert Tel. 229.76

Drukk. Van Damme-Ottoy