



Aandenken aan

de heer

Etienne ROELANDT

echtgenoot van mevrouw

Hilda VAN WELDEN

Geboren te Munkzwalm op 3 mei 1939

en godvruchtig thuis overleden op 1 maart 2005.

Begeleid door het gebed van de H. Kerk.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en de families

ROELANDT - VAN HERREWEGHE,
VAN WELDEN - SACKX

danken u voor uw aanwezigheid
en blijken van genegenheid.

Lieve echtgenoot, pa, pépé en opa,

Met tranen in ons hart
laten we je gaan,
jouw weggaan,
het verwart ons bestaan.
We hebben je zó graag
dat we je houden zouden.

We zijn je enorm dankbaar
voor wie je was
voor alles wat je ons gaf,
als echtgenoot, vader, grootvader en vriend,
jouw leven met ons,
we kunnen je warmte haast nog voelen.

De wereld is zó wonderlijk leeg zonder jou.

je echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk van
Sint-Blasius te Sint-Blasius-Boekel op zaterdag 9 april
2005 om 19 uur.

Begraaf. De Pauw & Zn. n.v. - 9630 Zwalm - 055/499.012

