

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mevrouw

**Florentia ROELANDT**

weduwe van Mijnheer

**HENRI PETIT**

geboren te Nederbrakel, de 29 oktober 1888,  
en er godvruchtig overleden de 14 december 1961.

Gesterkt door de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk  
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

---

Het stervensuur is het uur der waarheid :  
dan eerst leert men ten volle de ijdelheden  
van deze wereld kennen, de broosheid en de  
vergankelijkheid van ons tijdelijk bestaan  
hier op deze wereld en van ons leven zelf.

In dit uiterste uur treedt ook ons kristelijk  
geloof naar voren als de sterkste steun die  
Kristus ons gaf om in volle aanvaarding pijn  
en lijden te dragen en het offer van ons leven  
met betrouwen in Gods handen te leggen.  
Mijn duurzame familie, U dank ik van harte  
om al de bijstand die gij mij met liefde hebt  
verleend. Uw gebed weze mij een hulp en  
een blijk van liefde.

Bid de vier akten.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.  
Uw blijken van kristelijke deelneming een troost  
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht  
De Familiën ROELANDT  
en PETIT.

---

Dr. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 434 70