

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!

Bid voor de ziel van Mevrouw

Germaine, Maria, Gabriëlle
ROELANDT

echtgenote van de heer Georges LAMARCO
geboren te Michelbeke op 5 maart 1911 en god-
vruchtig overleden in St. Elisabethkliniek te
Zottegem op 14 april 1983, gesterkt door de
H. Sakramenten.

De dierbare overledene was een voorbeeldi-
ge kristene vrouw en een trouwe echtgenote.
Met liefdevolle toewijding stond ze haar man
ter zijde en vond haar loon in zijn wederliefde
en goede oppas tijdens haar ziekte.

Ze at haar brood niet in ledigheid en bleef ook
niet gespaard van ziekte en beproevingen.
Haar lijden is niet tevergeefs geweest want ge-
laten aanvaardde ze de beschikkingen van de
goddelijke Voorzienigheid.

Haar beproefde echtgenoot verliest in zijn le-
vensavond in haar een sterke steun en troost-
volle toevlucht. Maar voor een gelovige is de
dood geen scheiding, maar eer het begin van
een nieuw leven: van uit de hemel zal ze haar
Georges begeleiden.

Beminde echtgenoot de Heer scheidt ons tij-
delijk om ons daarna definitief te verenigen.
Houd in het leven de goede richting, de weg
van waarheid, rechtvaardigheid en echte gods-
vrucht. De Heer zal u loon naar werk geven.
Heb dank voor uw goede zorgen en liefde.

Dierbare familieleden en vrienden dank u om
uw trouwe vriendschap en tot weerziens in de
eeuwigheid.

Jezus, barmhartigheid.

De heer Georges LAMARCO

De heer en mevrouw

Hector ROELANDT-ROUCKHOUT,

kinderen en kleinkinderen

Mevrouw Firmin ROELANDT-VAN HERREW-
EGHE, kinderen en keinkinderen

De families

ROELANDT, LAMARCO, VAN DEN DRIESSCHE
LOTERMAN

danken U van harte

voor de blijken van kristelijke deelneming.

Begrafenis R. De Pauw - Zwalm - druk Morre