

Het is een heilig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden. Epis. Mis van het Jaarg. II.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mijnheer

GILBERT ROELANDT

echtgenoot van Mevrouw

Marie HAEGEMAN

geboren te Nederbrakel,

op 22 september 1924 en er, ten gevolge van een ongeluk, smartelijk overleden, op 7 september 1956, gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Bij een zo smartelijk ongeval als dit, waardoor een zo jonge man het leven inschiet, kunnen wij, kristene mensen, tot niets anders onze toevlucht nemen dan tot het volhardend en vurig gebed: alleen het gebed brengt troost en opbeuring bij de beproefden die met de last achterblijven en liden aan de ziel van deze die het arme slachtoffer is. O God, wien het eigen is, altijd genadig te zijn en te sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar Gilbert, die Gij heden uit deze wereld hebt laten verscheiden, dat Gij haar niet zoudt overleveren in de handen van de vijand, noch haar voor immer vergeten, maar ze door uw heilige Engelen doet ontvangen en tot het hemels Vaderland geleiden, opdat zij, daar ze in U geloofd en gehoopt heeft, de eeuwige rust bezitte. (Gebed begrafenis)

Dit afgrüselijk ongeluk weze voor ons allen een zalige les: we moeten altijd gereed zijn om te sterven. Leven we daarom altijd in Gods tegenwoordigheid indachtig dat, wie altijd deugdzaam en kristelijk leeft, door de dood niet kan verrast worden. Immers, niet de onvoorziene, maar wel de onvoorbereide dood moeten we vrezen.

Nav. v. Chr. Th. à Kempis,

Dierbare echtgenote, lieve ouders en familie, mijn dood is voor U een zware slag, doch ge moogt niet bedroefd zijn gelijk de ongelovigen die geen hoop hebben. Ik vertrouw U en vooral ons lief kindje toe aan de Goddelijke Voorzienigheid. Draag er zore voor en voedt het op in christelijke deugd en eer. Vaart allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer. Blijft mij indachtig en uwe gebeden en heilige missen.

De vier akten

12 j. afl.

Vandendriessche & Paul De Vleeschouwer Nederb.

Mevrouw Gilbert ROELANDT, geboren Marie HAEGEMAN;

Mejuffre Rosita ROELANDT;

Mijnheer en Mevrouw Camiel ROELANDT-LIMPENS;

Mevrouw weduwe Cynil HAEGEMAN-DE VLEESCHOUWER;

Mijnheer en Mevrouw Roger ROELANDT-FOSTIER en kinderen;

Mijnheer Achiel ROELANDT;

De familiën ROELANDT, LIMPENS, HAEGEMAN, DE VLEESCHOUWER,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
christelijke deelneming en danken U.