

God had hem lief en beproefde hem...  
Met gelatenheid heeft de dierbare overle-  
dene zijn pijnlijke ziekte gedragen, maar in  
de bloei van zijn leven werd hij rijp be-  
vonden voor de hemel.

†

Bid voor de ziel van zaliger

## **GUSTAAF ROELANDT**

echtgenoot van **Emma HENDERICKX**

lid van de Bond van het H. Hart

geboren te Lede de 8 maart 1912 en in de  
Heer ontslapen te Asse-Asbeek op 22 mei  
1960, voorzien van de h.h. Sacramenten  
der stervenden en de pauselijke zegen.

Als een door en door brave man en  
goede vader, zeer eenvoudig en rechtzin-  
nig van harte, man van overtuiging en ka-  
rakter, minzaam in gesprek en omgang,  
eerbaar en gediensstig, was hij door ieder-  
een geacht en bemind. Iedereen betreurt  
zijn heengaan.

De beproevingen zijn hem niet gespaard  
gebleven.

Beste vrouw, gij weet dat ik veel gele-  
den heb en dat het lijden soms ondragelijk  
voor mij was. Maar door uw liefdevolle  
zorgen werd het mij altijd minder zwaar.

De strijd is nu gestreden, mijn loopbaan

is volbracht. In de hemel zal er geen ziekte  
meer zijn, geen lijden, geen droefenis...

Geliefde kinderen en kleinkinderen, gij  
waardt de zon in mijn leven. Blijft mij ge-  
denken in uw gebeden.

Alle mijne bloedverwanten, ik wens u  
allen tot weerziens in de hemel. Bidt in-  
tussen voor mij.

Vele en goede vrienden, verbreekt de  
band van vriendschap niet en legt u de  
plicht op te bidden dat God zich over mij  
ontferme volgens zijn grote barmhartig-  
heid.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.  
(300 d.

Mevrouw weduwe Gustaaf Roelandt -  
Henderickx ;

Mijnheer en Mevrouw Roger De Bauw -  
Roelandt en kinderen Patrick en Sabette;

Mijnheer Nestor Roelandt ;

Mijnheer Freddy Roelandt ;

De families Roelandt, Henderickx, Coen  
en Van Driessche,

danken U voor uw bliken van deel-  
neming.

Drukkerij Van Geertruyen, Asse