

Geloof zij Jezus Christus.



Bid voor de zielervast van

DE HEER

HECTOR ROELANDT

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN DEN BERGHE

geboren te Nederbrakel, op 13 oktober 1914
en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Oprekkel, op 24 april 1979
gesterkt door het H. Sakrament van de
ziekenzalving en de pauselijke zegen
in het stervensuur.

Voorzitter van de Mijnwerkersbond.

« Heer God, wij gedenken in de paastijd
het mysterie van lijden en dood en verrijzenis
van onze Heer Jezus,
waardoor Gij de mens hebt hersteld
in zijn eerste waardigheid
en hem uitzicht hebt gegeven op de
verrijzenis.

Wij vragen U :
maak ons ontvankelijk voor uw gaven ;
dat wij met een standvastige liefde
in ons opnemen wat wij hier in geloof
gedenken,
door onze Heer Jezus Christus. - Amen. »

Dierbare echtgenote en kinderen, gedurende
mijn leven heb ik hard gewerkt voor ons
gezin. Doch door dat zeer harde werk werd
mijn gezondheid geknakt. Gij zijt mij altijd
dankbaar geweest.

Ook voor de veiligheid van de kinderen
heb ik me enkele jaren ingezet : opdat de
kinderen veilig naar en van school zouden
komen. — Die kinderen vergeten u niet.

Dierbare familieleden en vrienden, nu mijn
aardse, vergankelijke leven voorbij is, vraag
ik U allen in familiegebed en in wekelijkse
zondagmis te bidden opdat ik met onze Heer
Jezus mede mag verrijzen tot het eeuwig
gelukkig leven bij God.

H. Hart van Jezus, op uw barmhartigheid
stel ik mijn betrouwen.

Maria Van Den Berghe, zijn echtgenote,
Michel en Jeannine Van Breusegem-Roelandt
en kinderen,
Sylvain en Joséane Van Den Bossche-
Roelandt en dochter,
zijn kinderen en kleinkinderen.
De families ROELANDT, VAN DEN BERGHE,
GOSSE en LATEUR

danken U voor de blijken van sympathie
hun betoond bij het afsterven van hun
dierbare.

Drukkerij Van Ruyskensvelde.