

Ik kom terug,
om u op te nemen bij Mij,
opdat ook gij moogt zijn,
waar ik ben.



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Hector ROELANDT

weduwnaar van
Octavie, Clara ROUCKHOUT,

geboren te Michelbeke op 13 februari 1903
en schielijk overleden te Michelbeke
op 14 december 1987.

Gezalfd met de H. Olie «in extremis».

Het plotse afsterven van zijn dierbare echtgenote had hem opeens alle uitzicht op de toekomst ontnomen. Na al die jaren liefdevol met haar te zijn opgetrokken, attentiefol elkander schragend in lief en leed, was daar plots de uitzichtloze leegte van een leven zonder haar. Alle zorg en teder nabijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen konden daarbij niet baten: hij deemsterde weg in stil verdriet en gemis aan levenslust. Hoe kon het anders, dan dat hij zijn echtgenote spoedig zou volgen naar daar, waar volgens de schrift geen gemis meer is en geen gewezen, maar alle tranen voorgoed zullen worden weggewist.

Ondertussen laat hij ons de herinnering na van een plichtsgetrouwe echtgenoot en vader, die voor zijn gezin alles over had, een vriend en buurman, gediensig en vol begrip en aandacht voor ieders vreugde en verdriet, en een christen uit één stuk, die in alle eenvoud en zonder vertoon de weg aanwees, door hem zelf te gaan. Hoelang bleef hij niet ondanks zijn hoge ouderdom 's zondags opstappen naar de kerk, om daar eucharistie te vieren?

Laten wij de Heer danken voor het vele goede, dat Hij ons door deze mens gegeven heeft. Laten wij Hem ook bidden, dat Hij hem barmhartigheid bewijze voor mogelijke menselijke tekorten in zijn leven, en laten wij vooral in ere houden alles wat hem dierbaar was en waarvoor hij met overtuiging heeft geleefd.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

De families

ROELANDT, ROUCKHOUT,
VAN DEN DRIESSCHE, SPILTDOORN,

danken U.

Namis: dinsdag 29 december 1987 om 19 u.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel