

*"Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.  
Mijn hart en heel mijn wezen gaan juigend uit naar U,  
de God die leeft" (Ps. 84,3).*



Dankbaar gedenken we

MEVROUW

**Irma, Renilde ROELANDT**

weduwe van de heer  
**Albert HAELTERMAN**

geboren te Nederbrakel op 2 maart 1904  
en thuis overleden op 26 december 1999,  
sacramenteel verbonden met de Verrezen Heer.

---

De families ROELANDT, HAELTERMAN,  
D'HAeyer en COOLENS,  
danken U voor uw gebed en medeleven.  
Onze speciale dank aan allen die haar regelmatig  
een bezoekje brachten.

---

*De namis wordt opgedragen op  
vrijdag 28 januari 2000 om 18.30 uur  
in de decanale kerk Sint-Pietersbanden te Brakel.*

Vandaag nemen wij afscheid van een goede en lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. Zij was ook een sterke, wilskrachtige en moedige vrouw. Daar ze diep gelovig was, vond ze in haar dagelijks gebed kracht en steun om lief en leed te dragen. Haar leven was gevuld met moed, taaië werkzaamheid en standvastig geduld. Zij heeft God steeds betrokken bij haar leven, in het opvoeden van haar kinderen, in het aanvaarden van de lasten en beproevingen die ook haar deel zijn geworden. Haar aardse opdracht is ten einde. Wat ze steeds als een hoopvolle waarheid heeft meegedragen in het leven is voor haar nu zekerheid geworden : dat God haar heeft aanvaard als een kind dat de Vader weerziet.

Mijn kinderen, ik heb u verlaten en dat heeft verdriet gebracht in uw leven. Dankbaar gaan mijn gedachten naar uw goede zorgen en liefdevolle diensten. Bidt voor uw moeder, vooral gij mijn zoon-Broeder van Liefde. Mijn klein- en achterkleinkinderen, mijn vreugde en mijn fierheid zijt gij. Moge God u blijven beschermen en bewaren. Dierbare familie en vrienden, mijn beste dank voor uw begrip en vriendschap. Verpleegsters en helpsters van Familiezorg, ik heb uw verzorging en uw naastenliefde steeds hooggeschat. Dank voor alles !

Heer onze God, wij hielden van haar. Maar meer nog dan wij, houdt Gij van haar. Laat haar nu over de dood heen thuiskomen bij U. En laat haar vrede vinden bij U, met allen die ons zijn voorgedaan.

Begr.-Fun. b.v.b.a. Raoul, Brakel, Tel. 055/42 24 49

