

Afscheid nemen van iemand,  
is het moeilijkste wat er is.

Men leert het nooit...

maar toch raakt men er niet aan gewend.

(A.D.T.).

TOT VROOM AANDENKEN AAN  
**DE HEER**

## Jozef ROELANDT

echtgenoot van Mevrouw

**Georgette CARRIJN**

geboren te Nederbrakel op 13 november 1912  
en godvruchtig overleden in het Sint-Elisabeth-  
ziekenhuis te Zottegem op 15 juli 1992,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

**Vaandeldrager van de N.S.B.**

**Oudstrijder 1940-1945.**

---

Zij zijn gehuwd in 1945. Ze hebben hard  
gewerkt, de dagelijkse nieuwsronde gedaan,  
trouw en stipt bij het hanegekraai. Ze hebben  
winkel gehouden op "den boulevard", gezellig  
gebuurt en van mensen gehouden. Ze  
hebben geleefd voor hun zaak en voor hun  
kinderen. Georgette vertelt het vlot, een  
Beiaard vol... hoe Jef naar de oorlog ging,  
naar de mijnen, naar Frankrijk, hoe hij veel  
tijd buitenhuis heeft doorgebracht. Hoe hij  
evengoed thuis kon zijn voor haar en voor de  
kinderen, als een schoenmaker bij zijn leest.  
Hoe zij nu samen tevreden en dankbaar op  
pensioen waren en voor mekaar zorgden en  
de (klein)kinderen graag zagen komen. Hun  
liefde is van het soort dat met de jaren  
groeit en sterker wordt. Hoe ouder mensen  
worden des te meer redenen ontdekken zij om

mekaar bij te staan. Eens komt de dag, dat je  
de ander voorgoed moet laten gaan, de wereld  
uit. Dat de ander na één of twee jaren stiller  
achteruitgang zegt: « Ik heb volbracht. Laat  
mij gaan. Hou mij niet tegen ».

Jefke Roelandt hield van het leven, van de  
sport, van sportieve mensen. Hij kon werken,  
van levenslust genieten. Nooit zat hij stil in  
een hoekje af te wachten tot er iets gebeurde.  
Hij ging gelukkig en rechtop door het leven,  
als de fiere vaandeldrager van de N.S.B., die  
eer geeft aan wie eer toekomt. Gezellige  
mensenvriend. Weldoener. Goede vader. Wie  
hij was voor vrouw en kinderen? Je probeert  
het uit te leggen op een prentje. Wat? Het  
kan geschreven noch gezegd worden, tenzij  
met het antwoord van zijn lieve leven en dat  
was een manier van "zijn". Zoals de zon  
schijnt en de bomen staan, zoals de wind  
ruist en het water stroomt, zo was Jef er voor  
de zijnen, en voor anderen. Liever dan te  
"hebben" wou hij "zijn". Hij gaf weg,  
hij gaf zichzelf. Er zijn er velen die hem  
dankbaar blijven over de dood heen.

Het is volop zomer. Stralend weer. Vakan-  
tiegangers gaan en komen. Jozef sterft temid-  
den van het volle leven. Kleinkinderen wuiven  
uit. Naar welk land, naar welke toekomst is  
hij gegaan?

---

†

**De families ROELANDT, CARRIJN,  
GOSSE en VAN TURTELBOOM,**

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken  
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Begr. L. Haustraete - Ritseveldt - (054) 50 10 59