



Genegen gedachtenis aan

MEVROUW

**Margriet ROELANDT**

weduwe van Achiel DETREMERIE

geboren te Nederbrakel op 24 oktober 1928  
en overleden in het Auroraziekenhuis  
te Ronse op 24 december 1999,  
gesterkt door het Sacrament  
van de ziekenzalving.

---

Niemand weet wanneer en hoe zijn einde komt.  
Hoewel. Sinds je vertrek thuis op 24 augustus is  
het vlug duidelijk geworden. Dit had je niet ver-  
diend. Er is veel trouw en inzet nodig geweest om  
deze weg met je te kunnen gaan. Het is een pijn-  
lijke weg geworden met in het hart geplant het  
mes van jouw en onze hulpeloosheid. Wat heb je  
gevoeld en niet uitgesproken? Je kon nog zo wei-  
nig. Onze oprechte dank gaat naar allen die je zo  
kundig en voorkomend hebben verpleegd.  
Je leven is moeilijk geweest, zeker na het plotse  
wegvallen van vader in oktober 1991.

Met gaven en gebreken, mens, zoals wij allen, met  
je aandacht voor anderen ben je toch in alle een-  
voud jezelf geweest. Muziek beluisteren was zo  
belangrijk voor je. Krabbelde je niet met één hand  
op een verloren papiertje : 'vriendschap is belang-  
rijk in het leven'!

Je hebt hopen geloofd, gelovig gehoopt en de  
liefde die je toegezegd werd is nu je deel.

In deze donkere dagen zal het Kerstfeest nu  
een grotere stilte hebben gekend voor ons dan nu.  
Vergeef ons onze tekorten zoals wij de jouwe ver-  
geven. We danken je voor alles wat je waart, voor  
wat je gaf, voor wat je gedaan hebt voor ons en al  
wie je hebben gekend.

Dankbaar vertrouwen we je toe aan het Licht.

Een dichter zegt het mooi :

Wit op het witte linnen  
rust uw gezicht.

Voorzichtig raak ik uw haren  
en dan uw vingers aan.

Nu los van aarde en zwaarte  
vouwt gij de vleugels dicht.

Binnen uw lichaam is klaarte  
binnen uw lichaam is Licht.

De familie is eenieder dankbaar voor zijn meelevens.

Dat moeder ruste in vrede.

Namis op vrijdag 28 januari 2000 om 18.30 uur  
in de decanale Sint-Pieterskerk te Brakel.