

" Moeder, laat nu je lieve handen rusten.  
Zij hebben al genoeg gedaan.  
Zij droegen 's levens last en lusten  
en brachten altijd vreugde aan ".



Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

**MARGRIET ROELANDT**

weduwe van de heer Remi Van Trimpont

geboren te Overboelare op 19 juni 1897 en  
thuis overleden op 25 november 1994,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der Zieken.

Marraine,

De nacht fluisterde zachtjes je naam,  
rustig en gelaten ben je meegegaan.

't Was in je vertrouwde huiskring,  
omringd door je geliefden,  
dat je laatste ademtocht  
uit je freel geworden lichaam verdween.

Wij zijn de Heer dankbaar dat je  
97 rijkge vulde jaren kreeg,  
in de nabijheid van je kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen  
aan wie je al je liefde en genegenheid schonk.

't Was zo goed samen met jou te zijn.  
Het gaf ons een voldoening,  
niet in woorden uit te drukken.

De leegte die je bij ons achterlaat  
zullen we nooit kunnen opvullen.  
In ons hart en onze herinneringen  
blijf je echter voor eeuwig verder leven.

Heer, laat marraine nu in de rust en  
de vrede van Uw Huis wonen.

Wij danken U voor uw gebed  
en uw blijken van medeleven.

---

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267  
Funerarium V.D. Driessche, Ger. T. 054 - 41 28 50