

Heer, ontferm U!



BID VOOR DE ZIELERUST
van mevrouw

Maria, Gudula Roelandt

echtgenote van de heer
DESIRE MELCKENBEECK

geboren te Lede, 11 juli 1914, en er
schielijk overleden op 12 maart 1968,
gezalfd met de H. Olie.

Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen.

Heer, neem Uw dienares op in het oord van zaligheid zoals zij van Uw barmhartigheid verhoopt. Wil de ziel van Uw dienares bevrijden en met U de vreugde van het hemels geluk laten genieten. Al heb ik gezondigd, Heer, ik bewaarde het geloof en in geloof heb ik aanbeden de God die alles geschapen heeft. Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer. Kom, Heer Jezus, kom!

Dierbare echtgenoot, dank om al de liefde die ge me hebt betoond tijdens dit aardse leven. Zo plots zijn we nu gescheiden en het is zo aardig nu uit deze wereld heen te gaan naar God, het Leven van al wat leeft. Bid voor mij want enkel zo blijven we één met elkaar.

Mijn kinderen, bewaart het goede dat ik voor u heb gedaan. Blijft moeder eren, zelfs al leef ik niet meer onder u, en denkt aan de liefde die ik u dagelijks heb geschonken. Uw gebed weze een hulp voor moeder die u verlaat en voor vader die voor u werkt.

Dank aan al mijn familieleden en geburen die mijn begrafenis willen bijwonen en mij gedenken.

Heilige Jozef, patroon der stervenden, ik beveel U mijn ziel aan. Leid mij in de eeuwige vreugde van de Heer.



De heer Desiré MELCKENBEECK,
De heer Aloïs MELCKENBEECK,
De heer François MELCKENBEECK,

De families ROELANDT,
SCHOUWVLIEGHE,
MELCKENBEECK,
VAN CAUTER
en EEMAN,

**danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming in hun rouw.**

drukk. Het Reklambiad, Lede