



BID VOOR DE ZIELERUST VAN DE HEER

Michel ROELANDT

echtgenoot van Christiane DE WEERDT,

geboren te Nederbrakel op 31 december 1939 en onverwacht overleden te Brakel op 19 december 1981, gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Eerste Wachtmeester bij de Rijkswachtbrigade te Zottegem

Vereerd met de Gouden Medaille in de Orde van Leopold II en met de Militaire Eretekens van 1e en 2e klasse.

De eindejaarsfeesten zullen voor ons steeds de herinnering oproepen aan vader. Op de vooravond van Kerstmis zijn we hier samen voor zijn uitvaart en op oudejaarsdag zullen we zijn verjaardag niet meer kunnen vieren.

Hij die alle bijeenkomsten kon opvrolijken met zijn opgewekt karakter en zijn vriendelijkheid zal er vanaf nu niet meer bij zijn.

Hij is ons zo plots ontvallen. We ondervinden nu nogmaals dat de Heer kan komen op het meest onverwachte ogenblik. Voor Michel gebeurde het midden in de nacht en ook de gewone levensduur van een mens was voor hem nog maar half verstreken. We

zuchten « het kan niet, het mag niet » en toch moeten we met deze realiteit verder leven. Michel is teruggekeerd naar zijn Schep- per. Het enige waarmee we hem nog daad- werkelijk kunnen helpen is een vroom gebed voor zijn zielerust.

Geliefde echtgenote en dochter Sindy, we waren samen toch zo gelukkig, waarom moesten we gescheiden worden? Alleen het geloof kan dit leed wat mildereren. Blijft het gezinsgeluk dat we samen aan het opbou- wen waren verderzetten.

Geliefde tante en familie, ook aan U mijn oprechte dank voor het geluk dat gij mij bezorgd hebt.

Beste vrienden en collega's, wilt ook gij nog eens aan mij denken.

De families ROELANDT, DE WEERDT,
REGAERT, VAN DER ASPOILDEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel
J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel