

Zalig zij die sterven in de Heer ; bij Hem zullen zij rusten, vrij van alle kommer : hun werken immers zijn hen gevolgd. (mis der overledenen)



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

OCTAAF ROELANDT

weduwnaar van Mevrouw

Emerence Van Nieuwenhove

geboren te Ste Maria-Lierde de 3 april 1870 en godvruchtig in de Heer ontslapen te St Martens-Lierde op Kerstdag 1956. Versterkt door de laatste troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was een vroom en rechtschapen man die God vreesde, ondanks tegenspoed herkende hij maar één stem : die van plicht en geweten.

Zijn laatste dagen waren dagen van smart, lijden en beproeving welke hij met voorbeeldig geduld heeft verdragen, zich geheel overlatende aan de H. wil van God.

Op de Heer heeft hij zijn betrouwen gesteld en zijn hoop zal niet verijdeld worden. Ps. 70 V.1

Beminde kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten blijft mij indachtig in uwe gebeden. Vreest de Heer alle dagen van uw leven en de scheiding van heden zal geen scheiding blijven. Tot weerziens in 't eeuwig Vaderland.

Heer Jezus, schenk hem de eeuwige rust. 7 j. 7 q.



De familiën

**ROELANDT,
VAN NIEUWENHOVE,
DE HENAU en
VAN HUFFELTERRE,**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. DE VOS, St-Martens-Lierde.