

Voor uwe gelovigen, o Heer, wordt het leven
niet weggenomen, maar verwisseld voor een beter
en eeuwig leven. Mis overl.



BID VOOR DE ZIEL
van zaliger

Octavie ROELANDT

Weduwe van
Franciscus GORTEMAN

geboren te Erembodem, de 20 Mei 1862
en godvruchtig overleden te Denderleeuw,
de 16 April 1948,
overstert door de H.H. Sacramenten.

De beste troost die men van hier mededraagt,
is de getuigenis dat men eene onberispelijke en
voorbeeldige echtgenote en eene goede en oppas-
sende moeder is geweest, immer bezorgd om het
welzijn van haar huisgezin. Zij bezat een recht-
schapen en openhartig karakter en was eenvoudig
en vreedzaam van hart. — Daarom genoot zij de
genegenheid van allen die haar kenden.

Wij moeten ons aan Gods H. Wil onderwerpen,
hoe bitter het ons ook valle, omdat Hij oneindig
wijs en liefderijk is. H. Bss.

De ouderdom is een erekroon, wanneer hij op
de weg der gerechtigheid gevonden wordt.

Spr. 16.

Bemide kinderen en kleinkinderen, gij weet
dat ik u allen oprecht heb bemid en thans wordt
ik in enkele uren aan uwe liefde ontruk. Treurt
niet om mijn afsterven, maar blijft mij allen steeds
gedenken in uwe gebeden.

Bemide broeders en bloedverwanten, laat mij
voortleven in uwe harten met voor mij te bidden.
Aan allen tot weerziens bij de Heer.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 q. afl.)

Druk. Gezust. Couch, G. Gezellestr. 17, Denderleeuw

Mijnheer DESIRÉ VIJVERMAN-GORTEMAN, kinderen en kleinkin-
deren;
Mijnheer en Mevrouw LOUIS GORTEMAN-VAN DEN BERGHE en
kinderen;
Mijnheer en Mevrouw KAREL MOONS-GORTEMAN, kinderen en
kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw CESAR SCHOONJANS-GORTEMAN, kinde-
ren en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw EMIEL GORTEMAN-DE SCHRIJVER en kin-
deren;
Mijnheer en Mevrouw FRANS ALLAER-GORTEMAN en kinderen;
De familiën ROELANDT en GORTEMAN,

danken U voor uwe deelneming en gebeden.