

De rechtvaardigen zullen in der eeuwigheid leven, hun belooning is bij den Heer en de Allerhoogste is met hen bezorgd.
Prov. 16. 31.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OMER ROELANDT

echtgenoot van Mevrouw

Octavie Vanhelsuweghe

geboren te Everbeek, den 1 Juni 1865

en er overleden den 23 Maart 1948.

Bediend van de HH. Sacramenten.

Van zijn kindsheid af vreesde hij God en onderhield nauwkeurig Zijn geboden; hij bleef in de vrees des Heeren volharden al de dagen zijns levens. Ook is de zegening de gedachtenis van dezen man die, door jaren en werk uitgeput, in vrede en zaligheid, in de volheid van zijn dagen, is overleden.
Job, 2. Eçcl.

De Heer zal niet verachten de weduwe die haar verzuchtingen voor Hem uitstort.
Ecll. 35 17.

Lieve echtgenote, ik dank u voor zooveel toewijding en geduldige liefde; vertroost u met mij en met onze familieleden en vrienden: ik verlaat een aarde van ellende voor een rijk van vrede; wij zullen elkander in den hemel wederzien.
H. Berchm.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. 7 en q.

Druk. Depessemier Everbeek

Een milde troost waren ons Uw blikken van kristelijke deelneming bij het afsterven van hem die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U.

De Familiën

ROELANDT, VANHEL SUWEGHE
VANCAUWENBERGE en BAKKAUIS.