

Geloofd zij Jezus Kristus.



Dit weze een vroom aandenken aan

de Heer

Petrus - Leon ROELANDT

echtgenoot van Mevrouw

Germaine MEERSCHAUT,

geboren te Nederbrakel op 27 mei 1907

en godvruchtig overleden in de Sint-

Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel

op 28 juni 1973,

voorzien van de HH. Sakramenten der

zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers.

Het levenslot van een mens is op deze wereld veelal kommer en zorg voor een aards bestaan, een aaneenschakeling van beproevingen en ziekte om tenslotte op een gegeven ogenblik het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen.

Maar sterk en schoon komt een mens uit die aardse strijd wanneer hij met het oog op de eeuwigheid zijn aardse taak vervult.

Lange jaren heeft de overledene in de mijn gewerkt voor zijn gezin. Hij was taai en krachtig, een kameraad voor zijn werkmakers. Tijdens zijn rustperiode kwamen zijn vrienden hem regelmatig opzoeken. Voor zijn

kinderen was hij hulpvaardig en bekommerd zolang zijn krachten het toelieten. Na een korte, onverwachte ziekte is hij de eeuwigheid ingegaan.

Dierbare echtgenote en goede kinderen, weent niet om mij. Eens na uw volbrachte levenstaak zien we mekaar terug bij God. Ik dank U voor al de genegenheid die gij mij gegeven hebt.

Beminde familieleden, door een goed gebed voor mekaar blijven we samen verenigd in God. Ik reken op U en dank U ervoor.

Hij ruste in vrede.

De families ROELANDT, GOSSE,
MEERSCHAUT, DE WEERDT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel