



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Pierre - Joseph ROELANDT

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Adolphine WEYTENS,

geboren te Brakel op 9 augustus 1891 en er
na een lange en pijnlijke ziekte godvruchtig
overleden op 21 november 1972,
gesterkt door de genademiddelen van Onze
Moeder de H. Kerk.

Kort is het leven van een mens en zo spoedig
vervlogen; broos en vergankelijk alles
wat ons hier op aarde wordt geboden.

De dierbare overledene was een brave man,
een goede echtgenoot en vader, vol liefde
voor eer en plicht, moedig en vlijtig, ge-
dienstig en hulpvaardig voor zijn evenmens.
Beproeving en lijden zijn hem niet gespaard
gebleven. Jarenlang leed hij aan een droeve
en lastige kwaal, doch moedig bleef hij zijn
taak vervullen zoveel zijn krachten het hem
toelieten. Alle menselijke hulp bleef vruchte-
loos. Spoediger dan wij dachten, ging hij uit
dit leven heen, om tot God terug te keren
en daar rust, vrede en onvergankelijk geluk
te vinden.

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkind,
U vooral moet deze scheiding zwaar en pijn-

lijk vallen. Stelt echter uw vertrouwen op
Gods Voorzienigheid en troost U met de ge-
dachte dat ik een beter leven ben ingetreden.
Ik dank U voor uw genegenheid en zorgen.
Eenmaal zullen wij elkaar weerzien.

Duurbare bloedverwanten en familieleden,
vrienden, geburen en kennissen, laat mij U
verzoeken om de hulp van uw gebeden, opdat
ik spoedig het geluk van de hemel geniete.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families ROELANDT-WEYTENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel