

†
Vroom aandenken aan
Mevrouw

Rachelle Roelandt

weduwe van wijlen de Heer

Gilbert Van Impe

echtgenote van de Heer

Jan-Baptiste Uyttrage

geboren te Nieuwerkerken op 9 september 1909 en schielijk overleden te Bambrugge op 1 februari 1975, gesterkt door het H. Oliesel «In extremis».

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

Want zo heeft God de wereld liefgehad, dat hij zijn eengeboren zoon heeft gegeven, opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwig leven zouden hebben. Want God heeft zijn zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar om de wereld door hem te redden.

Wie in Hem geloofd, wordt niet geoordeeld, maar wie niet geloofd is al geoordeeld, omdat hij niet geloofde in de naam van Gods eengeboren zoon. (Joh. 3. 16-18).

Dierbare echtgenote, uw grote genegenheid en bezorgdheid heeft mij niet kunnen helpen. Elke mens zoekt het geluk, bidden we eens samen het eeuwig geluk te vinden. Ons leven is slechts een zwerftocht naar God.

Dank om alles.

Beste kinderen, familieleden en vrienden. Uw laatste steun is een gebedje voor mij en vader, dat God zich over allen mag ontfermen en Zijn zegen schenken.

De families : Roelandt, Van Sande, Uyttrage, De Schutter en Van Impe, danken U voor de blijken van kristelijke deelneming in hun rouw.