

Geloofd zij Jezus Kristus.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI ROELANDT

echtgenoot van Mevrouw Maria GOSSE

Geboren te Michelbeke de 3 April 1833 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel
de 12 Januari 1884

Voorzien van de Laatste H.H. Sacramenten.

Hoe ouder men wordt, hoe sneller het ene jaar het andere opvolgt en hoe meer men aanvoelt dat de tijd snel voorbijgaat. Men is oud en versleten voor men het weet, en het vergt moed in volle berusting te aanvaarden dat de dood nabij is. Gelukkig zij, die, op hun leven terugbikkend, mogen zeggen: «Ik ben tijdens mijn leven verdienstelijk en nuttig geweest voor God en voor de mensen.»

De duurzame overledene was een voorbeeld van kristelijke overtuiging, gelijk waar hij was, op de vreemde zowel als thuis. Hij begreep zijn verantwoordelijkheid tegenover vrouw en talrijke kinderen en daarom deinsde hij er niet voor terug gedurende vele jaren, zwaar werk op de vreemde te aanvaarden. Bij zijn thuiskomst bracht hij telkens de nodige hulp en de blijde vreugde van het weerzien. Wanneer hij dan zijn krachten voelde afnemen, vroeg hij zelf en in volle bewustzijn om de laatste Heilige Sacramenten, om zich alzo, waardig zoals hij geleefd had, zich ook waardig voor te bereiden op de ontmoeting met O. L. Heer in de eeuwigheid.

Duurbare echtgenote en kinderen, nu kan ik voor U niet meer werken, alleen bidden voor u

bij de Heer. Blijft gij mij ook steeds in uw gebeden indachtig, totdat wij eens voorgoed allen mekaar terugzien in de Hemel,

Mijn Jezus Barmhartigheid!



Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen bieden U hiervoor hun welgemeende dank ;

De familiën ROELANDT, GOSSE, SCHAMP en VAN TWEMBEKE ;