

Zalig de dienaar, die God bereid zal vinden, wanneer Hij hem rekening zal komen vragen. H. Mattheus.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER**

**Richard ROELANDT**

echtgenoot van  
**Mevrouw Marie-Mathilde-Eugenie PRAET**

geboren te Nederbrakel, de 14 september 1884 en godvruchtig overledente Opbrakel, in de Sint Franciscuskliniek, de 16 november 1963, gesterkt door het H. Sakrament der zieken, de H. Kommunie en de pauselijke Zegen in het stervensuur. Lid van de Confrerie van de H. Barbara. Medewerker van DON BOSCO.

Hoe schoon zijn sommige zielen in Gods ogen. Hun eenvoudig geloof, hun diep kristelijke overtuiging zijn zoveel deugden die rijkdom, achtung en geleerdheid in grote mate overtreffen. De ziel van de overledene is nu naar de Heer teruggekeerd, gelauterd door beproeving en lijden, gesterkt door het gebed en de troostmidelen van de H. Kerk.

Vader is heengegaan en nu voelen wij het best hoeveel wij van hem hielden en wat hij betekende in ons leven.

Duurbare echtgenote en kinderen, gelukkige dagen hebben wij beleefd in verdraagzaamheid en opofferende liefde; ook moeilijke dagen in kommer en verdriet. Nu komt de dood ons scheiden, niet voor altijd. Dank om uw liefdevolle zorgen in mijn ziek zijn. Duurbare kinderen, leeft voort als goede kristenen, opdat God, de gever van alle goed, u zegene. Vergeet mij niet in uw gebeden en HH. Missen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d.afl.)

Mevrouw Richard ROELANDT, geboren Marie-Mathilde-Eugenie PRAET,

zijn echtgenote;

Mijnheer en Mevrouw Herman DE BOCK-ROELANDT en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Roger FIERS-ROELANDT en kind;

Mijnheer en Mevrouw André ROELANDT-MANSSENS en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Ghislain ROELANDT-VAN WIJMEERSCH en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Romain VAN DEN BOSCHE-ROELANDT en kind;

zijn kinderen en kleinkinderen;

De familiën ROELANDT, VAN NIEUWENHOVE, PRAET en DE CUBBER.

*Bedanken van harte voor de blijken van kristelijke  
en innige deelneming hen betoond.*