

Wat de mensch zal gezaaid hebben ten tijde van zijn
leven, zal hij ook maaien als hij zal sterven. Ad. Cor.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VICTOR ROELANDT

geboren te te Everbeek, den 5 Februari 1873 en er
overleden den 4 Februari 1948.

Bediend van de HH. Sacramenten.

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God, vermeed
het kwaad en volhardde in onschuld. Job. 2, 8

Heden is de mensch, morgen verschijnt hij niet meer.
Hoe wijs is hij, die gedurig het uur van zijn dood vóór
oogen heeft en atlijk bereid is om te sterven. Het groot ge-
heim van den dood leert ons wat wij zijn op deze wereld :
de gezondheid is maar een ijdel woord, het leven een
droom; alles is ijdelheid, behalve God dienen en zijn ziel
zaiig maken. Boek der Wijsheid.

Mijn God, ik weet dat gij alle harten doorgrondt en dat
Gij de eenvoudigheid bemint; daarom heb ik U mijn lijden
in de eenvoudigheid van mijn hart en met vreugde opge-
dragen. Par. 29, 15.

Bemide broeders, zusters en bloedverwanten en gij
allen die mij bemindet, weest mij indachtig in uw gebeden;
want het is een zalig gedacht voor de overledenen te
bidden. Mach.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Druk. Depessemier Everbeek

Een milde troost waren ons Uw bliken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van Hem die ons zoo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De Familiën

ROELANDT en VANCAUWENBERGE.