



Om eeuwig gelukkig te leven werd
geroepen bij God

De Heer

Victor - Jozef ROELANDT

weduwnaar van Mevrouw
MARIE MASSELANG,

geboren te Nederbrakel op 22 oktober 1877
en godvruchtig overleden te Brakel
op 30 september 1973,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Na een lange pijnlijke ziekte, waar hij
zich met verbeterheid tegen verzette en die
hem totaal afmatte is vader rustig gewor-
den voor eeuwig.

Vele levensjaren heeft de Heer hem ge-
schonken. Alles wat in een mensenleven kan
voorvallen heeft hij ervaren : de vreugde
van een beginnend gezinsleven, de droefheid
van de aardse scheiding, het geluk van een
gezonde werkkraft en het leed van de men-
selijke krankheid. Hij was sterk gebouwd :
hij is de oudste inwoner van de parochie
geworden - en hij had een beroepsbekwaam-
heid en beroepsfierheid, welke men zelden
aantref.

De laatste jaren op zijn ziekbed zijn voor
hem dan ook dubbel hard geweest en heb-
ben hem rusteloos gemaakt. Nu heeft hij
eindelijk de eeuwige rust en de eindbestem-
ming gevonden bij God.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank
voor de vele jaren gedurende dewelke U aan
mij uw beste zorgen en uw beste krachten
hebt besteed. Moge God U hiervoor belonen
en mogen wij in gebed en liefde met elkaar
verbonden blijven tot de Heer ons allen
eens voor eeuwig zal verenigen in Zijn
liefde.

De families ROELANDT, MASSELANG, VAN
NIEUWENHOVE, VAN DE WATTIJNE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel