



Herinnering aan
Mevrouw
YVONNE ROELANDT
echtgenote van
Emile Rogier

Geboren te Geraardsbergen op 1 december 1916
en er onverwacht overleden op 23 januari 1996
in het Onze- Lieve-Vrouwziekenhuis.

De families **Roelandt, Rogier,**
Saerens en **Daver** danken U
voor Uw blijken van medeleven
in de rouw die hen treft.

Indien wij U nog helpen konden
over de brede wegen en paden
van Uw angsten en pijnen heen,
dan hielpen wij U
nog dagen en weken lang.

Indien wij U nog helpen konden
bij al wat omging in Uw groot hart
aan onverwachte gevoelens en betrachtingen,
dan bleven wij zoals steeds naast U staan
nog maanden en jaren lang.

Indien wij U nog spreken konden
over echte vreugden vooral van stil geluk,
over de schoonheid van het eenvoudig
samenzijn en de warmte en genegenheid
van een dankend gebaar,
dan spraken wij met U nog eeuwen lang.

Maar helaas, Uw onverwacht afscheid
heeft ons zo diep aangegrepen en bedroefd,
dat woorden ontbreken
om ons immens verdriet te uiten.
Alleen blijft ons de hoop en het geloof
eens met U samen te mogen 'eeuwig leven'.