

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



Bid voor de Ziel

van Mevrouw

MARIA-HORTENSIA ROELANT

Echtgenote van Mijnheer

JULIEN STAES,

geboren te Ninove de 18 Juni 1887 en aldaar kortstondig overleden de 25 Augustus 1950, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Als het morgen is, denk dat gij misschien den avond niet zult bereiken. en, als het avond is, wil U den dag van morgen niet voor verzekerd houden, want heden leeft de mens en morgen verschijnt hij niet meer. (Nav. Chr.)

Welke onvoorziene voorvallen kunnen ons in het tijdelijk leven overkomen en onze schoonste dagen afmaaien, wanneer wij nog hoopten lang te leven.

De duurzame overledene was van iedereen geacht en bemind om hare goedheid en gedienschtigheid. Een echtgenote op wie het hart van haar man kon vertrouwen. Een moeder die aan haar kinderen een goede opvoeding heeft gegeven. Daarom ook heeft haar zo spoedig afsterven rouw en smarte gesticht in haren huiskring.

Beminde Echtgenoot, lieve Kinderen en Kleinkinderen, het scheiden is onverwacht gekomen. Gaarne had ik nog enkele jaren in uw midden doorgebracht, doch God heeft het anders geschikt. Ik dank U voor uwe genegenheid en liefde, mij zo overvloedig bewezen. Tot wederziens en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Liefste Moeder, Zusters, Broeders, Bloedverwanten en Kennissen, die mij zo dierbaar waart, vergeet mij niet en bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !
(300 dag. afl.)

De Familiën ROELANT,

STAES,

VAN LONDERZELE,

DE GRAEVE,

danken U van harte

om Uwe gebeden en blijken
van deelneming bij het af-
sterven van Haar die ons
zo dierbaar was.

Drukk R. D'Hoye. Burchtdam, 28, Ninove