



Dankbare herinnering aan

de heer

Raymond ROELANT

echtgenoot van mevrouw Germaine NUYTS

Geboren te Denderhoutem op 10 juli 1927
en godvruchtig overleden in het
O.-L.-Vrouwziekenhuis te Aalst op
1 augustus 1999,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

—

Zijn echtgenote, dochter, kleinzoon

en de families ROELANT, NUYTS,
TORREKENS en GOUBERT

danken u voor uw gebed
en blijken van medeleven.

Hij was een man uit één stuk.
Hij duldde geen bedrog of achterbakse truk.
Mensen helpen was voor hem een waar geluk.
Hij was handig, bekwaam, vol eenvoud en
oprecht.
Steeds héél en al aan zijn gezin en taak gehecht.

Goede Man, Lieve Vader, Beste Peter,
dank U, voor alles wat je voor ons deed.
Wij zullen je erg missen, al blijf je in gedachten
voor altijd bij ons.
Moge God, voor zoveel mildheid, je eeuwig
belonen.

Germaine, Rita en jij Bart weten
Jullie liggen mij allen nauw aan 't hart
'k Begrijp jullie smart.
Heengaan is hard.
'k Heb dank voor al jullie goede zorgen,
Treur niet teveel om mij, maar denk aan morgen,
en voor het goede van weleer
Zeggen wij dank aan Onze Lieve Heer.

J.D.P. 1/8/99