

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



**GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN**  
de Heer

**Alfons ROELEKENS**

echtgenoot van Mevrouw  
**Germaine VAN DE WATTIJNE,**

geboren te Sint-Martens-Lierde op  
13 augustus 1921 en zacht in de Heer  
ontslapen in het Akademisch Ziekenhuis  
te Gent op 29 januari 1973, gezalfd met  
de H. Olie « in extremis ».

---

Alfons was een sterke man. De ziekte waar-  
aan hij stierf, was de eerste van zijn leven.  
Doch stilaan ondermijnde deze verraderlijke  
kwaal zijn levenskrachten, zodat zelfs de bes-  
te zorgen niet mochten baten. Spoediger dan  
iemand het gedacht had, werd hij aan zijn  
dierbaren onttrokken.

Onze duurzame overledene mag terugblikken  
op een leven vol ijver en zorg voor de zijnen  
die hem zo duurzaam waren. Werken en zor-  
gen is de inhoud geweest van zijn leven op-  
dat zijn geliefden het goed zouden hebben.

Bidden wij daarom nu met vertrouwen tot  
God dat Hij hem barmhartig weze en dat hij  
nu de eeuwige rust geniete in het hemels  
Vaderhuis.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind,  
gij weet het, zo graag had ik nog vele jaren  
bij U mogen zijn. Bidt tot God dat Hij mij  
barmhartig weze en dat Hij u sterke doorheen  
de harde dagen van het leven. Ik dank U  
voor alles wat gij voor mij gedaan hebt, voor  
uw liefde en uw genegenheid.

Beste familie, vrienden en geburen, ook U  
wil ik danken. Nu vraag ik ook U om een  
vroom gebed tot God dat Hij mij opneeme in  
Zijn barmhartigheid.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families ROELEKENS, BERTOUIL,  
VAN DE WATTIJNE, DE VOS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel