

" Ik ben verrezen, en ik blijf met U ,,



GEDENK IN UW VROOM GEBED DE ZIEL VAN

MEVROUW

Irma - Maria ROELEKENS

weduwe van BAZIEL BOVIJN

geboren te Balegem op 12 september 1905 en
rustig in de Heer ontslapen te Ronse op 25 april
1983, gezalfd met het sakrament der zieken.

Gij weet niet, gij die leeft. gij kunt het ook
niet weten voordat ge sterven zult, hoe waarlijk
ongemeten de goedheid is van God en zijn barm-
hartigheid.

Moeder is dood.... maar moeder leeft en blijft
leven, niet alleen in haar beeltenis aan de wand
maar in de beeltenissen van haar kinderen, en
in hun harten; en hoog in de hemel in het hart
van God zelf.

Kinderen, moeder zegent U dankbaar voor
uw goedheid en uw zorgen. Heft uw hoofden,
temidden van de ernst der tijden, hoopvol om-
hoog en legt uw moeilijkheden neer in het God-
delijk Hart van Jezus, ons leven en onze ver-
rijzenis.

Maria, Moeder van God en Moeder van
barmhartigheid, bid voor ons en voor allen, die
in de vrede des Heren gestorven zijn.

300 dagen aflaat



De families : ROELEKENS, BOVIJN,
SPELDOOREN en HAESAERT

zijn U zeer erkentelijk voor uw
kristelijke deelneming en
DANKEN U.

Begr. L. Haustraete-Ritserveldt - 9561 Steenhuizen
☎ 054 / 50 10 59