

"Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft zal niet wankelen in eeuwigheid".

Dankbaar om haar leven onder ons bidden we nu voor de zielerust van

### **Mevrouw Amandine ROELS**

geboren te Delftinge op 27 juli 1904 en godvruchtig overleden in H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 28 juli 1980, gesteerd door de H. Sacramenten en de Pauselijke zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart, van de Bond der gepensioneerden en van de Confrerie van de Gelovige zielen.

Wie rechtvaardig leeft en een goed hart heeft voor de naaste ; wie oog heeft voor de nood van de minbedeelden en trouw zijn geloof beleefd, is altijd gereed voor de eeuwige ontmoeting met de Heer want hen behoort het Rijk der hemelen. Wie Amandine van nabij gekend heeft weet dat zij - niettegenstaande de tekorten eigen aan de menselijke natuur - getracht heeft dit mooi levensprogramma tot het hare te maken. Zij had een hart bereid tot dienstbaarheid. In haar jeugd was zij vol zorg en ijver met wie ze samenleefde. Ook toen ze alleen kwam te

staan was zij goed en mild voor anderen. Wie haar een bezoekje bracht ondervond haar innemende vriendelijkheid. In haar rotsvast Godsvertrouwen en in de trouw aan de zondagsmis vond ze de kracht om moedig en blij de gevolgen van de eenzaamheid, die soms op alleenwonenden drukt, te overwinnen.

Ook bij haar familie en bij de Bond van gepensioneerden vond ze steun en bevestiging. Gelouterd door een moedig gedragen lijdensweg en dankbaar om de grote toewijding van haar zusters en familie voor wie het afscheid zwaar valt, heeft zij ons verlaten om bij de Heer te delen in zijn eeuwige vreugde.

Ons gebed voor haar zielerust en haar gebed bij de Vader voor ons houden ons met elkaar verbonden en doen ons hopen op een blij weerzien voor altijd.

De families ROELS en BEYENS

danken U voor de blijken van deelneming en uw gebed.

---

Drukk. Van de Maele