

†
TROOSTVOL AANDENKEN AAN
MEVROUW

ELZA, IDA ROELS

echtgenote van Heer Charles DECRAENE

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 3 april 1920,
en zachtjes in de Heer ontslapen te Oudenaarde
op 19 mei 1968, gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Volgens menselijke berekeningen was Elza te jong, te nodig voor man en kinderen om reeds heen te gaan. Maar God heeft haar door lijden en beproeving zozeer gelouterd en geheiligd dat hij haar in volle bloei van het leven, als een rijpe, gave vrucht geplukt heeft.

Wij begrijpen dit niet en spijs alles hebben we nog durven hopen op beternis.

Een edel schoon mens, een goede echtgenote en moeder, zo hebben wij haar gekend. We mogen zeggen dat gans Outrijve die lange, harde kruisweg met haar heeft meegeleefd.

Zij hield van het leven, ze hield van de mensen. Ze hield van haar werk, ze hield van haar thuis. Ze heeft gevochten tegen de ziekte. Doch hoe pijnlijk wij het ook vinden God heeft haar heel vroeg tot het vaderhuis geroepen. Laten wij troost zoeken bij de gedachte dat voor Elza de strijd is gestreden, de eindzege behaald en dat ze nu bij God honderdvoudig wordt beloond voor al haar lijden en voor al het goede dat ze heeft verricht met haar vele gaven van geest en hart: haar vriendelijkheid tegenover de klant, haar hartelijkheid voor wie haar benaderde, haar grote liefde voor haar gezin, haar ouders, haar familie.

Uit de hemel blikt zij nu dankbaar neder op haar man, haar kinders, haar ouders, haar schoon-

zuster en op die velen die haar tijdens haar ziekte met goed en geduld hebben benaderd en die hebben dienst bewezen op gelijk welke manier, hetzij op de ziekenkamer, hetzij in de kliniek, hetzij in de zaak.

Zij heeft ondervonden dat er nog veel goede mensen zijn. Haar dankbaarheid zal ze bij God uitspreken.

Wij vergeten haar niet en mocht haar leven, haar lijden, haar offer voor ons een aanmaning en een verwittiging betekenen.

Dierbare Echtgenoot, heb dank voor al de goedheid, voor al het geduld mij in zovele omstandigheden bewezen binst zovele maanden.

Dierbare Kinderen, zoveel heb ik van u gehouden. Biedt gij nu troost en opbeuring aan vader en gedenkt de voorbeelden van godsdienstzin en naastenliefde van uw moeder.

Dierbare Familie en gij allen die voor mij goed zijt geweest, die mij hebt bezorgd, die bij mij hebt gewaakt, die hebt geholpen in de zaak, hebt dank. Mocht gij in uw leven ook veel goedheid ondervinden en mocht de Heer u overvloedig zegenen.

Heer Charles DECRAENE,

Jonge heer Willy DECRAENE,

Jonge heer Romain DECRAENE,

Heer en Mevrouw Cyriel ROELS-DUJARDIN,

De families ROELS-DUJARDIN
en DECRAENE-VANHUYSSSE,

**danken U voor de gebeden
en bliken van deelneming.**