

Heer, in uw handen beveel ik mijn geest.



BID VOOR DE ZIEL VAN

M E V R O U W

Gabriëlle ROELS

echtgenote van

Mijnheer Achiel VAN DEN DOOREN

geboren te St Martens-Lierde, de 20 november 1895 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen, de 11 februari 1964.

Voorzien van de laatste HH. Sakramenten.
Lid van de Bond van het H. Hart en van de
Confreterie van de H. Barbara.

Een christelijke opvoeding en de genade eraan verbonden hebben deze ingoede vrouw door het leven begeleid. Zij heeft geleefd en is gestorven, als een voorbeeldige christene. Dit is het meest prijzenswaardige oordeel, dat wij overlevende haar kunnen wijden.

Deze vrome gedachte maakt het ons gemakkelijker, te bidden voor haar zielerust « Heer laat nu uw dienares in vrede gaan... »

Haar troost vond zij in het bewustzijn van de volbrachte plicht. Haar sterke geloofsgeest, gaf haar de zekerheid der eeuwige beloning.

Dierbare Echtgenoot, kinderen en kleinkind, geliefde broeders en zusters, hartelijk dank om uwe innige genegenheid. Bidt veel voor mijn zielzaligheid, gij vooral mijn zuster de Heer toegewijd, in afwachting van het blijde weerzien in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid (300 d. afl.)



Mijnheer Achiel VAN DEN DOOREN,

haar echtgenoot,

Mijnheer en Mevrouw Walter VAN DEN DOOREN-DE HENAU en zoon,

haar kinderen en kleinkind,

De familiën VAN DEN DOOREN, ROELS, VAN DEN BERGE en FONTAINE,

danken U voor de gebeden en deelneming in hun diepe rouw.

Drukk. « De Beiaard » - Zottegem