

Zo ging een noeste werker, een trouwe en liefdevolle echtgenoot, een strenge maar vrome man, zijn loon ontvangen bij den Heer.

Wil in uwe gebeden de zielerust indachtig blijven van de heer

GASTON ROELS

echtgenoot van mevrouw

ELEONORA DE MARTELAERE

geboren te Delftinge op 2 maart 1912 en na een schone en kalme voorbereiding zacht in de liefde van zijn Schepper ontwaakt te Geraardsbergen op 16 juli 1969,
gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken.
Erelid van mannenbond H. Hart.

Gesproten uit een oude kroostrijke stam, erfde hij er uit de deugden van vlaamse bloede. Sterk in het geloof der vaders, streng en gewetensvol in het oordelen, evenwaardig en met overeenstemmende gevoelens met haar die in heilige band met hem werd verenigd.

Zoals alle mensenleven vreugde en leed kent, zo heeft hij ook dagen gekend van geluk en voorspoed maar ook dagen van pijn en loodzware beproeving. Zo zag hij zijn kinderen opgroeien. Meer door voorbeeld dan door woord was hij voor hen een teken van vroomheid, werkkraft en toewijding.

Voor zijn echtgenote was hij de man die alles deelde: zorgen en schikkingen. En de Heer zegende zijn gezin.

De beproevingen kwamen ook op zijn schouders neer. Pas bekomen van de eerste slag, waarbij de

moed en het geloof niet begaven, kwam hij voor een nieuwe ontmoeting met het menselijke lijden. Deze keer zou het fataal zijn. Alles werd aangevend: genegenheid in zorg en dank van de omstaanders, de edele kracht van de wetenschap. Rustig en kalm door het gebed van de Kerk, bij het wenend bidden van de familie, ging hij naar zijn Schepper terug. Gaston was naar den hemel.

Beste echtgenote, ik heb voor u gedaan wat een goeie echtgenoot kan doen. Ik dank u om de kracht en de stille, maar krachtdadige leiding die ge in ons gezin gegeven hebt. Ga nu naar de Heer en naar onze kinderen en kleinkinderen, daar vindt ge troost en moed op een eeuwig weerzien.

Bemide kinderen en kleinkinderen, blijft in liefde en eenheid verenigd rondom moeder. Zet moedig onze levensdroom verder. Blijft dankbaar door uw gebed en uwe trouwe zorg om haar die zwaar gebukt gaat onder het kruis van deze te vroege scheiding.

Bemide broer, zusters, bloedverwanten, vrienden, vaarwel. Gunt me een gebed als ge aan mij denkt. Waarom zou de sterke genegenheid van deze wereld nu afnemen bij het graf? Biddend blijven we bij elkaar. Tot weerziens bij den Heer.

Om uw blijken van medevoelen en genegenheid om uwe aanwezigheid op de lijkdienst en vooral om uwe gebeden

danken u de families

Roels, De Martelaere, Beyens, De Gelas.

Uitg. O. Van Ruyskensveld, Delftinge