

« Hij heeft zichzelf vernederd,  
tot de dood, op het kruis.  
Daarom heeft God Hem, hoog verheven,  
Hem een naam gegeven, verheerlijkt ».  
Fil. 2,9.

†

Als gezegende van de Vader  
treedt binnen in de vreugde van de Heer

**MEVROUW**

**Germaine, Gabriëlle ROELS**

weduwe van de Heer  
**Jerome VAN ONGEVAL**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 18 april 1913  
en godvruchtig overleden  
in het O.-L.-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen  
op 23 februari 1995,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

**De families**  
**ROELS, VAN ONGEVAL,**  
**DE HENAU en BOEMBEKE,**

danken U om uw gebed en medeleven.

Moeder.

Mijn moederken, ik kan het niet verkroppen  
dat gij gekromd, verdroogd zijt en versleten,  
zoals een pop waarin een hart zou kloppen,  
door 't volk bij 't heengaan  
in een huis vergeten. (...)

(W. Elsschot).

Wij hadden je allen lief,  
voor ons ben je niet gestorven,  
voor ons heb je iets verworven  
dat je boven de aarde verhief  
en boven je laatste lijden.  
Wij hebben je fier zien gaan,  
bewust afstand doen van de tijden,  
geen klacht daarbij en geen traan,  
slechts orde stellen op zaken  
en, rijp voor het eeuwig land,  
nog danken en dankbaar maken,  
en God zien langs de overkant.

Maurits Van Vossolle.