

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

JULES ROELS

echtgenoot van Mevrouw
ADELINE DE GEYTER

geboren te Ophasselt, op 3 maart 1916 en overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen, op 6 augustus 1978, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder en Oudkrijgsgevangene van de oorlog 1940-1945 — Vereerd met verscheidene eretekens.



De families **ROELS, DE GEYTER,**
VAN DEN BOSSCHE en DE POORTER,

danken U van harte voor uw blijken van christelijke deelneming in hun rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Heer God, wat kunt gij de dood diepe wonden laten slaan. Eerst de zoon, nu de vader. Eerst het kind, nu de echtgenoot.

Wij weten het : Uw besluiten zijn ondoorgrondelijk, en ook als wij er niets van begrijpen, dan hebt gij nog steeds het beste voor met ons.

Wij bouwen het leven op, Heer, alsof het onvergankelijk ware, en nochtans, mits een vingerknip stort alles als een kaartenhuisje in mekaar.

Al zijn wij dan ook ten zeerste bedroefd, wij zijn U toch dankbaar God dat Gij ons de vriendschap, de goedheid, de rechtschapenheid en de vele andere deugden van deze man, onze echtgenoot, vader en familielid hebt leren kennen.

En gij, lieve vrouw, beste kinderen, broers, zusters, verwanten en vrienden, gaat verder met het goede te doen. Gedenk mij in uw gebeden. Steun en troost elkander.

Tot weerziens bij God, ons aller Vader en Schepper, tot wie Romain en ik nu reeds zijn voorgegaan.