

**Bidden wij de Heer voor onze dierbare**

## **Zuster GRATIANA**

**(Mejuffer Maria-Andrea ROELS)**

Geboren te Zingem op 3 november 1913, wijdde zij zich aan de Heer toe door haar kloostergeloften op 15 maart 1938, bij de Zusters van Sint Franciscus te Opbrakel.

Zij overleed te Brakel-Opbrakel op 26 maart 1980, voorbereid en gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken en de stervenden en de apostolische zegen.

Zuster Gratiana, gij waart een vriendelijke en voorkomende, een allesgevende en een rusteloos-bezigzjnde kloosterzuster. Doch gij zijt vooral een moedige en een wijskrachtige Zuster geweest. Wij hebben u gevolgd, en gezien hoe zwaar en uitputtend uw vrij kortstondige ziekte is geweest en met weik geduld en sterkte gij de lasten en moeilijkheden ervan aanvaard en gedragen hebt. Beter dan wij wellicht, hebt gij de draagwijdte van uw toestand beseft. Met geloof en vertrouwen hebt gij u in de handen van God gegeven. Tijdens de « gunstige veertigdagentijd » hebt gij dagelijks opnieuw uw kruis opgenomen en gij hebt het willen dragen, Christus achterna, tot boven op de Calvarieberg. Uw geloof en uw moed willen wij in ons hart bewaren als een noodzakelijke levensles. Uw ziekte heeft onze eenheid en verbondenheid met u nog verdiept.

Dierbare Zuster, velen hebben u gekend en gewaardeerd als een toegewijde onderwijzeres en opvoedster. Gij waart niet alleen begaan met de vorming van het verstand, maar ook van het gemoed en van het karakter van de kinderen. Uw leerlingen zagen in u een voorbeeld van goedheid en vriendelijkheid, van stiptheid en werklust, van overtuiging en waarachtigheid. Daarom werden uw lessen graag beluisterd en in praktijk gebracht. Doch uw schoonste les, uw levensles, waaraan gij gans uw kloosterleven hebt gewijd, hebt gij gegeven op uw sterfbed. Nadat gij, op de avond van het feest van de « Aankondiging van de Heer », het ziekensacrament, de apostolische zegen en het Viaticum hadt ontvangen, hebt gij opgekeken naar uw talrijke medezusters en familieleden; in uw ogen lazen wij uw grote dankbaarheid en wij hoorden u zeggen: « 't was schoon, 't is goed zo ». De Heer had zich aangekondigd en, na enkele uren nog, mocht gij met Hem mee « Ten Paradijze »

Dierbare Oversten en medezusters, geliefde familie, laten wij over de grenzen van dit leven, verenigd blijven in liefde en in gebed voor mekaar.

Maria, mijn hemelse Moeder, ik dank u omdat gij mij steeds bij de hand hebt genomen en mij geleid hebt tot bij uw goddelijke Zoon.