

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## MARIA-HELENA ROELS

Echtgenote van Mijnheer  
PIUS DE STERCKE

geboren te St Maria-Oudenhove de 17 April 1896.  
en overleden te St Maria-Lierde, de 11 Februari 1952.

Voorzien van het H. Oliesel.

---

Gelukkig hij die altijd bereid is om voor zijn Rechter te verschijnen. 't Is aan hem dat de Heer zal zeggen " Kom goede en getrouwe dienaar, wees in de eeuwige vreugde.

Zij was een goede echtgenote en voorbeeldige moeder. Haar kinderen waren het voorwerp van haar gedurige zorgen; ze opvoeden in eer en deugd was haar enig doel. Door haar dagelijkse voorbeelden wees zij hun de goede weg.

Ze had een goed hart voor haar medeburgers. Niemand deed ooit vergeefs beroep op haar bereidwilligheid; daarom zal haar loon overvloedig zijn bij de Heer.

Bemide echtgenoot, kinderen en familieleden, hebt dank voor uw genegenheid. Ween nu omdat er iemand is heengegaan die U beminde, maar denk er steeds aan

dat onze scheiding slechts tijdelijk is. Tot weerziens hiernamaals en vergeet me niet in uw gebeden.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

---

---

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën ROELS, DE COCK, DE STERCKE en VAN DER STRICHT.

---

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.