



Dit aandenken is een uitnodiging  
tot een vroom gebed voor  
**Maria, Julia Roels**  
echtgenote van **ALBERT DE VOS**

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 16 januari 1913  
en godvruchtig overleden thuis  
te Zottegem-Strijpen op 17 oktober 1996.

---

Uw aanwezigheid en medeleven waren ons  
een troost, maar, te weten dat uw gebed haar  
en ons in dit uur nabij is, stemt ons bijzonder  
dankbaar.

De families ROELS, DE VOS,  
DUJARDIN en DE POTTER.

**HERKENNING.**

Dit eenzaam uur vol nachtwind en gebeden  
doorwaak ik angstig bij uw zachte dood  
die maar een slapen is na vele tederheden  
en alle liefs dat u de wereld bood.

Gij zijt voorbijgegaan. Ik kan niets meer dan wijken  
en weder opzien waar uw slanke vlucht begint;  
daarna in dagelijks doen uw kinderhart gelijken  
en denken aan omhoog vanwaar gij mij bemint.

Ik zie uw blanke slaap onaards en onbewogen  
en ween niet meer omdat ik álles weet:  
God zal mij vangen uit dit sterflijk kleed  
als ik genoeg van heimwee ben doorvlogen.

Anton van Wilderode

Drukkerij Melckebeke Zottegem