

Heer, herinner U de namen van hen
die gestorven zijn.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Marie, Elodie, Charlotte
ROELS**

echtgenote van de Heer Gustaaf, Firmin
DE BRAKELEER,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 16 februari 1899 en godvruchtig in de Heer ontslagen te St.-Martens-Lierde (Lierde) op 10 september 1983,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken met zalving.

In alle eenvoud en oprechtheid heeft ze altijd getracht gericht te zijn naar God, haar echtgenoot een steun te zijn en ieder die bij haar aanklopte, hartelijk en blijmoedig te begroeten en te helpen.

Sinds verschillende jaren sloopte een droeve kwaal haar gestel maar altijd opgerulmd en vol overgave wist ze te beantwoorden aan de Heer, van wie ze heel goed wist: « ... Wie mijn volgeling wil zijn, hij neme dagelijks zijn Kruis op en volge Mij... »; en die ze iedere Hoogdag met bewonderenswaardig geloof, sterk vertrouwen en met de grootste eerbied in haar eenvoudige woning ontving.

Dierbare echtgenoot, na die jaren, die zo snel voorbij gingen en waarin wij elkaar zo goed aanvulden, moesten wij ondervinden dat mijn gezondheid aan het begeven was. Moedig hebt gij dan de dubbele last op U genomen...

Nooit was U iets te veel om mij te helpen. Ook wanneer de last voor U bijna onmogelijk werd hebt Gij mij de vaste zekerheid gegeven THUIS te mogen blijven. Enkel door mijn voorspraak bij de Heer, kan ik U nu nog blijven dankbaar zijn... Dat de Heer U sterke in deze voor U zo harde beproeving. Blijf dankbaar aan die goede buurmensen die ons altijd zo vriendelijk tegemoet kwamen als wij op hen beroep deden. Dat de Heer ook zijn zegen schenke aan de verpleegdienst die ons zo lange tijd geholpen heeft.

Mijn beste familieleden, buurtmensen, ook U zeg ik nog een dankbaar « vaartwel » en bidt voor mij opdat ik weldra voor U allen een voorspreekster mag zijn bij Hem die gezegd heeft: « Komt allen tot Mij die belast en beladen zijt... ».

Ten paradijze geleiden haar de engelen.

De families :

ROELS, DE BRAKELEER,
DECOCK, VAN DE MAELE,

DANKEN U.

Begravenissen Raoul, Marktplein, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel