

Een sterke vrouw wie kan haar vinden?  
Haar waarde overtreft wat uit de verste verte komt.  
(boek der wijsheid)



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

## PALMYRE ROELS

weduwe van Mijnheer

**Richard Coolens**

geboren te St Martens-Lierde de 5 april 1897 en god-  
vruchtig overleden te Overboelare de 23 januari 1961  
Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden  
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de bond van het H. Hart,  
Vrouwengilde, Boerinnengilde  
en andere godvruchtige genootschappen.

Ecce ! Fiat ! Magnificat !

Ziehier Heer! de rijke weelde van een diep christe-  
lijk leven. - Eenvoudig, stil is deze in-vrome vrouw  
haar weg gegaan - in vreugde en zorg - ogen en hart  
gericht naar God. In al haar werken vond men steeds  
de gouden draad geweven van een rotsvast geloof  
en een onwrikbaar betrouwen op de Voorzienigheid.  
Daarin lag dan ook het diepe geheim van haar edel-  
moedig zelfvergeten - haar kalme vastberadenheid  
en haar zonnige goedheid. Haar leven was één voor-  
bereiding, één opgang naar God! Eenvoudig als haar  
leven, was haar sterven, met de kalmte van een mens  
die " naar Huis ,, gaat - die weet dat Vader wacht  
en in Zijn Handen - de rijke gave leet van een ver-  
dienstelijk leven !

Fiat ! Het valt zwaar te scheiden van een mens die  
schoon geleefd heeft - die diep heeft bemind. Maar  
in volle overgave vouwen we de handen en aan-  
vaarden. Wat God doet is onverbetelijk goed ! We  
weten dat sterven enkel maar een overplaatsen is - de  
uiteindelijke grote ontmoeting - een "thuishomen,,  
waar onze geïefden uitzien naar onze komst !

Magnificat! Dank om de milde bloei van dit leven  
dat geven was - elke dag opnieuw. Dank om die  
innige liefdevolle trouw die zonnig en kranig elke  
moeilijkheid dapper wist te dragen om het leven van

de anderen te veraangenen. Dank om dit voor-  
beeld dat een lichtend spoor trok voor haar kinde-  
ren en al degenen die met haar mochten omgaan.  
Dank om die sterke vrouw die een ideale moeder  
was.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, elk van u  
heb ik met een voorliefde bemind. Uw geluk was  
mijn enig doel. Ik heb getracht u voor te gaan, in  
alle omstandigheden recht op het doel af, trouw aan  
de verwachtingen van God, gesteund door het ge-  
bed en de sacramenten. Zo innig waren we met  
elkaar vergroeid !

Blijft altijd innig verenigd in begrijpende en ster-  
ke liefde met God in uw midden.

Ik dank u voor uw liefdevolle zorgen - uw vele  
attenties! Uw grenzeloze toewijding - uw hartelijke  
liefde zijn me een blijvende vreugde en sterkte ge-  
weest.

Mijn dierbare broers, Zusters en familieleden dank  
voor uw genegenheid, denkt aan mij in uw gebeden.

Gij vooral, mijn zuster, en gij, mijn geliefde kinde-  
ren aan de Heer gewijd blijft mij steunen door uw  
gebed en offers.

Bij de Heer blijf ik voor u allen zorgen en bidden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Mijn Jezus barmhartigheid !



De familiën ROELS, COOLENS,  
VAN DEN BERGE en COOLENS

danken voor uwe gebeden en blijken  
van deelneming.

---

Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare.