

Alleen bij U Heer, is genade.

†

IN DE VREDE VAN GOD MOGE RUSTEN
DE HEER

Petrus, Joseph ROELS,

weduwnaar van Mevrouw

Zulma DE MOOR,

geboren te Oosterzele op 14 maart 1886

en er overleden op 29 juni 1974,

gesterkt door het ziekensakrament.

"Ik ben de Verrizzenis en het leven, al wie leeft en in Mij gelooft zal niet sterven voor eeuwig". Van deze evangelische Waarde was onze dierbare overledene diep overtuigd. Steeds is hij gekend geweest als een man van vroom en echt geloof, die alleen leefde voor zijn gezin en de eerbare opvoeding van zijn kinderen. Daarom werd hij zo geliefd, alhoewel de Heer hem zo lang tot op hoge ouderdom onder ons liet, valt zijn plots en onverwachts afsterven zo zwaar uit voor hem die hem omringden.

Wij bidden de Heer van alle leven om Hem te danken voor het schone en lange leven van deze goede vader. Wij vragen Hem ook dat Hij grootmoedig hem alle menselijke tekortkomingen mag vergeven maar hem rijkelijk beloofd voor al het goed dat hij aan zijn medemensen heeft gedaan.

Goede kinderen en familie, dank voor de verzorging en al de diensten die U mij bewezen hebt in mijn gelukkige oude dag. Blijf mijn voorbeeld indachtig. Leef verder in liefde en dienstbaarheid voor elkaar.

In uw dagelijks gebed blijven wij, samen met moeder zaliger, verenigd in geloof voor de goede God.

St Rochus, parochiepatroon, bid voor ons.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 09/62.56,19

Mevrouw Weduwe Georges MORTIER-ROELS en kinderen :
Heer en Mevrouw Arthur ROELS-VAN DEN BULCKE en kinderen :
Heer en Mevrouw Julien ROELS-VAN HEDDEGEM en kinderen :
Heer en Mevrouw Julien VAN GREMBERGEN-ROELS en kinderen :

De familie ROELS :

De familie DE MOOR :

De familie VAN DE PUTTE :

De familie HOFMAN,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.