

Onder de schaduw van het Kruis wil ik rusten.

Tot vroom aandenken aan de ziel van
DE HEER

RENE ROELS

echtgenoot van Mevrouw
IDA VAN DEN BOSSCHE

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 20 oktober 1908 en godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek te Zottegem, de 29 januari 1974, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

MIJNWERKER.



De families ROELS, DE COCK, VAN DEN BOSSCHE en CILDON,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van innige deelneming en DANKEN U.

Druk. DE VOS, St.-Martens-Lierde

Met deze dierbare overledene verdwijnt uit ons midden een doorgoed mens, een vroom kristen, een zorgzame echtgenoot en voorbeeldig vader. Ook voor het hardste en soms heel gevaarlijk werk schrikte hij niet terug als het ging om het welzijn van zijn gezin. Altijd en overal stond hij iedereen ten dienste, afgunst en kwaadsprekerij kende hij niet, om zijn blij en opgeruimd karakter werd hij door iedereen geacht en bemind.

Vroegtijdig geknakt in zijn kostbare gezondheid heeft hij zich treffend aangepast; pijn en lasten verdroeg hij gelaten en zonder klagen in volle onderwerping aan de wilsbeschikkingen van de Heer. Sereen en kalm is zijn ziel naar haar Schepper teruggekeerd om het eeuwig loon te ontvangen voor zijn voorbeeldig christelijk leven.

Beminde echtgenote, beste kinderen,... gij waart mijn troost en mijn vreugde in die dagen en jaren waar ik niet meer voor U kon doen wat ik wenste. Hebt dank! God vergelde U wat Gij voor Mij hebt gedaan. Vergeet mij nu niet in uw vrome gebeden.

Duurbare familie en vrienden, ook U stuur IK een dankbaar en voorlopig vaartwel... tot ons aller samenzijn in het eeuwig Vaderhuis.

Ten paradijze geleiden hem de engelen...