

Uw Heilige Wil geschiede!



Bid voor de zielerust
van Mijnheer

Roger ROELS

Echtgenoot van Mevrouw

Bertha SEGHERS

geboren te St Goriks-Oudenhove, de 13 april 1926

en er schielijk overleden op 11 juni 1956,

versterkt door de troostmiddelen van onze

Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

O groot geheim van de dood; hoe leert gij ons
wat wij op aarde zijn. De Heer heeft gesproken :
Ik zal komen gelijk een dief in de nacht : weest
dus altijd bereid om te verschijnen voor uw Op-
perste Rechter die over u zal oordelen naar ver-
diensten.

Heer wie zal er in uw huts wonen? Wie zal er
de heilige berg beklimmen? Die zonder zonden wand-
delt en de gerechtigheid beoefent.

Heer Jezus, die uw kostbaar bloed voor de za-
ligheid der mensen vergoten hebt, ontvang de ziel
van onze duurzame overledene en geef hem de
eeuwige rust.

Duurbare echtgenote, wat valt u het scheiden
lastig en met reden; zoekt dan ook uw troost bij
de Heer; Hij alleen kan u sterken in de beproëving
om met navolging van Hem een kruis te dragen.
Hij is Vader en weet de kruisen te doen dienen
als onschatbare verdiensten voor het eeuwig leven
En gij, duurzame ouders en familie vergeet mij niet
in uw gebeden, eens komt de dag dat wij voor
eeuwig verenigd blijven bij God de Heer.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Barouw. (7 j. 7 q.

R. I. P.



Mevrouw BERTHA SEGHERS; *zijn echtgenote*
Mijnheer en Mevrouw CYRIEL ROELS-DUJARDIN; *zijn ouders*
De Familiën ROELS, SEGHERS, DUJARDIN en LATTE

Danken U van harte voor Uw deelneming en gebeden.

Uitg. Parsoons Achiel, St Goriks-Oudenhove